

Zondag 1 september 2024 Weteringkerk Amsterdam NGK

Blok	Wat		Wie
Toewijden	(Stilte voorafgaand aan de dienst) Welkom		
	Mededelingen		OvD/DL
	Oproep tot aanbidding		OvD/DL
	We gaan staan: Ontmoetingslied HH 39 (Opw 451)		<i>predikant geeft op (of OvD)</i>
	<p>Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan.</p> <p>Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij uw leven weer.</p>		
	Stil <i>gebed</i> Votum & Groet		Dienstleider
	Klein Gloria (Trinitarisch) bv Lied 195		<i>Begeleider zet in (onaangekondigd)</i>
We gaan zitten			
Naderen Loven / Prijzen	Inleiding	Indien gewenst	Dienstleider
	<p>Lofprijzingslied Psalm 40: 1 DNP</p> <p>Verlangend heb ik op de HEER gewacht. Hij luisterde naar mijn gebed: Hij heeft mij uit het slijk gered en op een rots in veiligheid gebracht. Ik was al opgegeven, maar Hij liet mij herleven! Nu zing ik tot zijn eer een nieuw verlossingslied. Laat ieder die het ziet vertrouwen op de HEER.</p>		Dienstleider
Gebeden	Kyriegebed en gebed van verootmoediging */ Woord van God (Genadeverkondiging)		Dienstleider
	<i>Gebed *</i> Bij de opening van het Woord om verlichting met de heilige Geest		Dienstleider
	Lied (Bij thema, onderwerp, preek) Psalm 25: 1 DNP		Dienstleider
	<p>HEER, ik wil mijn hart verheffen: ik vertrouw op U, mijn God. Laat de vijand mij niet treffen met zijn dodelijke spot. Wie volhardend op U hoopt eindigt niet met lege handen; wie op kromme paden loopt staat straks openlijk te schande.</p> <p>(2. HEER, leer mij uw waarheid kennen en uw onderwijs verstaan. Laat mij aan uw wegen wennen, help mij in uw spoor te gaan –</p>		

	God, U bent het die mij redt. Hele dagen, hele nachten ben ik hoopvol in gebed: altijd blijf ik U verwachten.)	
Kinderen	Kinderlied HH 428	
		Predikant naar voren
Luisteren	Inleiding Thema: de hoop blijven belijden Indien gewenst	Predikant
	Schriftlezing Hebréeën 10: 19-25	<i>Lezer volgens rooster</i>
	Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. 20Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad, 21en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God. 22Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 24Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, 25en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.	
	Verkondiging De hoop blijven belijden	
	Muzikaal moment	Begeleider
Antwoorden / Dankbaarheid / Delen	Antwoordlied Gezang 477 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten	<i>Begeleider zet in (onaangekondigd)</i>

	en in U weten, dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!	
	Delen (gemeenteleden kunnen zaken naar voren brengen)	Dienstleider / (Predikant)
	Dankgebed & voorbede	Predikant / (Voorbede indien nodig samen met DL/OvD)
	Collecte	
	Inleiding maaltijd van de Heer Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.' Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.' Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.	Predikant
	Viering maaltijd van de Heer in de kring	
Ontvangen en Doorgeven	Slotzang Gezang 231 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige! 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen. 3 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde biën of om ontferming smeken.	Predikant
	Heenzending Zegen	Predikant
	Amenlied 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, englen, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen!	<i>Begeleider zet in</i> (onaangekondigd)